

IN DE LOOP VAN DE DAG - een jaarkalender in miniaturen

Frans Hoppenbrouwers

Deze kalender van 365 kwatrijnen verscheen oorspronkelijk in 2009 op website CuBra – www.cubra.nl
Copyright 2009-2010 Frans Hoppenbrouwers & Stichting Cultureel Brabant



Deze PDF wordt u
aangeboden door
webmagazine
CuBra &
Frans
Hoppenbrouwers



Copyright 2009 Frans Hoppenbrouwers

VOORWOORD

Toen ik op 1 augustus 2008 aan deze reeks gedichten begon, was het precies 10 jaar geleden dat mijn CALENDARIUM poeticum werd gepubliceerd. Er is intussen veel gebeurd. Ondanks dat alles vond ik de moed om aan een nieuwe poëtische kalender te beginnen.

Schreef ik mijn CALENDARIUM in sonnetten, voor de nieuwe kalender heb ik gekozen voor het kwatrijn, in de hoop daarmee, gezien de beknoptheid van deze dichtvorm, de kern van de zaak dichter te benaderen. Het zijn, achteraf gezien, ware miniaturen geworden. Gezien het speelse karakter van het kwatrijn, zal lichtvoetigheid vaker aan de oppervlakte komen.

De thema's die ik aansnijdt in de dagkalender zijn velerlei: de seizoenen, het weer, de flora, de fauna, de vruchten der aarde, burgerlijke en kerkelijke vierdagen, sociale aangelegenheden, politiek gerichte zaken, opvallende gebeurtenissen, mijn eigen belevingen en bovenal: de kleine dingen van alle dag, want juist daarin manifesteert zich de eventuele zin van het leven. Kortom: laat u verrassen.

Mijn grote dank gaat uit naar mijn vrouw Roos voor haar geduld en naar Michel de Koning voor het stap voor stap en kritisch volgen van de groei van deze collectie.

Het gaat uiteindelijk om 365 miniaturen die staan voor de 365 dagen van het jaar.

Frans Hoppenbrouwers

1 januari

Nieuwjaar

Vannacht was er weer iets te vieren.
Met vuurwerk werd het ingeluid
het prille jaar, dat naar verluidt
zich door wat patsers laat versieren.

2 januari

Verjaardag

Ik tel er nog een jaartje bij.
In 'uitzien naar' heb ik geen zin,
van kindsbeen af zag ik niets in
gouden bestek en rijstebrij.

3 januari

Futloze dag

Ik laat de dagen nu maar gaan
als verre vogels in de lucht,
niet echt alert op 't gerucht
dat lispelt van miniem bestaan.

4 januari

Kalendarisch

Aan elke dag een vers gewijd.
Ik doe dat zowat twintig jaar.
Omdat ik elk gedicht bewaar,
heb ik nog grip op uur en tijd.

5 januari

Houtduif

Ik heb de houtduif matig lief.
Zij is zeer lomp, maar als ze koert
zegt ze voortdurend 'goed geboerd'
en altijd vindt ze haar gerief.

6 januari

Driekoningen op een oude prent

Een drietal kleine kinderen
die zingend langs de straten gaan
gedwongen door hun arm bestaan
de honger te doen minderen.

7 januari

Sneeuw

Er vielen vlokken, mals en zacht,
en in de morgen zag ik pas
de witte laag op het terras:
zo werd ik zeer verrast vannacht.

8 januari

Hoop

Ik zag mijn kamperfoelie al
wat zuinig aan 't botten gaan.
Al lijkt de winter dan gedaan,
't kan nog bitter zijn als gal.

9 januari

Koppermaandag

Wie mooie prenten heeft gedrukt
of sierlijk letters heeft gezet
verdient dit feestelijk verzet:
het jaar mag ook eens opgesmukt.

10 januari

Wonderlijk

De kop is er nu wel haast af,
het jaar staat al op eigen benen,
het genereert reeds eigen genen:
tien blaadjes op een kale staf.

11 januari

Nabuurschap

Behulpzaam zijn bij lief en leed,
dat was het doel van nabuurschap,
maar het verdween ontzettend rap.
Alsof men van geen burens weet.

12 januari

Kwakkelwinter

Ga je mee in m'n bootje varen?
Gans de natuur is van de wijs,
ik zie geen enkel spoor van ijs.
Een fenomeen om te verklaren.

13 januari

Einzelgänger

Als kind stond ik al buitenspel,
daar ik veelal voor eenzaam koos:
ik was niet bang, ik was niet boos,
ik ging mijn eigen gang al snel.

14 januari

Burgerzin

Het kwakkelt met de burgerzin:
je weegt de mensen op één hand
die nog iets voelen voor het land,
ze hebben er geen schik meer in.

15 januari

Burgerzin 2

Pas als er eens gevoetbald wordt,
staat iedereen als één man recht,
maar als ons team het loodje legt
weten we weer wat er aan schort.

16 januari

Winter aan zee

We liepen samen op het strand,
we waaiden ondertussen uit
en keken door een klare ruit
naar lege schelpen, zee en zand.

17 januari

Antonius abt

Een kluizenaar en waardig abt
die door de duivel werd verleid,
maar volhield in die zware tijd,
niet als een zot heeft toegehapt.

18 januari

Mode

Als je niet meedoet met de mode,
heet je al gauw een ouwe taart
die nog op 'jaren tachtig' vaart.
'Ruim op, gooi weg' is nu de code.

19 januari

Steenuil

De knotwilg is zijn kroondomein,
daar zit hij loerend op zijn post
en komt volmondig aan de kost
en trots bewaakt hij mijn en dijn.

20 januari

Teerdag

Uit naam van Sint Sebastiaan
vieren wij nog de gildedag
en maken van 't feit gewag
door op de dieptetrom te slaan.

21 januari

Loze winterdag

Zinloosheid hangt over de haag,
nog vadsig van de hoogtijdagen:
de ziel vult zich met onbehagen,
de moker raakt de laatste vraag.

22 januari

Els

Hij staat er wat beteuterd bij
maar in zijn takken leeft wat op,
er komt daar al een paarse knop:
het lieve leven vecht zich vrij.

23 januari

Haardvuur

Het hout gloeit in de open haard.
We zitten zwijgzaam bij het vuur,
de avond gonst van koud en duur:
alweer een kuub gas uitgespaard.

24 januari

De maan

Het was de tijd voor volle maan,
ik zag haar aan de hemel staan
en vrij van zorgen, wet en waan
hief zij 'n lied van weerzien aan.

25 januari

Vos

Hij trekt z'n keutel maar weer in
en kruipt van armoë in zijn hol,
de honger maakt hem hoorndol:
geen prooidier is hem nog te min.

26 januari

Spin

Zij weeft wat zorgelijk haar web,
de honger wekt haar stil verlangen.
Ik hoop dat ze een prooi zal vangen,
daar ik 'n zwak voor spinnen heb.

27 januari

Meizoentje

Een doorzetter is deze bloem
die nooit eens naar de hoogte groeit
maar vaak nog hartje winter bloeit,
zodat ik 'r manmoedig noem.

28 januari

Aardappelboer

Mijn aardappels koop ik bij Joop,
hij staat al heel lang op de markt,
hij gilt niet en hij roept niet hard,
slechts kwaliteit heeft hij te koop.

29 januari

Ontmoeting

Ze kwam al dichterbij me staan:
ze las al m'n gedichten trouw;
nu had ze als ontriefde vrouw
een vers geschreven op een traan.

30 januari

Kans verkeken

Zij stond opzichtig in het bos
en keek mij vol verlangen aan:
schichtig ben ik voorbijgegaan.
Haar tasje lag al op het mos.

31 januari

IJsdag

Het had de hele dag gevoren,
met wind die uit 't oosten kwam,
het prille groen z'n groei benam:
het koren kermde in de voren.

1 februari

De tijd vliedt

Eén maand is nu het jaar al oud,
ik raak zo slag en tel nog kwijt;
te snel verspringen uur en tijd.
Wie kent de slagzin: 'tijd is goud'?

2 februari

Maria Lichtmis

Het licht dat op 't misboek valt
door het in lood gevangen raam,
geeft aan dit jaargetij zijn faam:
vandaag houdt deze winter halt.

3 februari

Zonsopgang

Ik mag de zon graag op zien komen,
ik noem het een schoon ritueel
en soms grijpt 't me bij de keel:
het klein restant van vrome dromen.

4 februari

De zolder

Op zolder geurt de oudste meuk:
wat daar reeds lang te wachten ligt
en steeds van stinken wordt beticht,
verspreidt dan ook 'n muffe reuk.

5 februari

Doorkijkramen

Gebouwen hebben meestal ruiten,
dat zou bij daglicht moeten blijken
als je er mooi doorheen kan kijken:
zo sluit men binnen buiten buiten.

6 februari

Borsten

Een vrouwenborst is altijd koel,
zodat geen melk bederven kan
en níet ten gunste van de man:
de koelheid dient een hoger doel.

7 februari

Inval

Als mij plots een gedicht invalt
dat mogelijk weer iets belooft,
laat ik het rijpen in m'n hoofd,
opdat het ooit zijn licht uitstalt.

8 februari

Oude vrouw met mobieltje

Ze schrok toen haar mobiel afging.
Ze vist hem zuchtend uit haar tas:
weet ze nog wat de 'aanknop' was?
De gracht in met dat stomme ding.

9 februari

Tafel

Aan tafel heb ik graag gezeten,
te zelden voor een goed gesprek,
te vaak al voor mijn daagse trek,
en ziel noch lijf mag je vergeten.

10 februari

Aarde

Wij noemen haar nog moeder aarde:
niemand die op haar welstand let
of haar weer op haar voetstuk zet.
Wij slopen wat zij moeizaam baarde.

11 februari

Koffie

Als ik niet tijdig koffie drink,
vrees ik dat het vlug overgaat,
daar ik dan sloom en desolaat
in een roemloze slaap verzink.

12 februari

Almaardoor

Wat almaardoor weer gaat en komt?
Drie meeuwen zwenkend in het licht
dat 's avonds voor het duister zwicht,
een uil die wreed de klauwen kromt.

13 februari

Hermelijn

Nog deftig in het wit gekleed
moet de gewiekste hermelijn
de koning zijn van het venijn:
de muizen leven met het leed.

14 februari

Valentijn

Was ik haar redder in de nood
of eerder een verliefde gek?
Ik ga nog liever op m'n bek
dan dat ik 'r m'n hart aanbod.

15 februari

Licht

Ik haat 't harde winterlicht
dat op de kale takken valt,
en zo de fijne sfeer vergalt:
op zacht is nu 't hart gericht.

16 februari

Roman

Ik heb 'n droevig boek gelezen,
dat vol met gekke fouten stond
en 't verhaal was zonder grond.
Ik hoop er eens van te genezen.

17 februari

Ekster

Ze bouwt al aan haar slordig nest,
ze sjouwt met takken en met slijk,
bewijst daarmee haar groot gelijk:
ze woont straks hoger dan de rest.

18 februari

In het voederhuisje

De snelle sijzen zijn er weer,
ze vliegen dankbaar in en uit,
ze kwelen lustig, nooit te luid
en dat verrukt me elke keer.

19 februari

Winterweer

De winter geeft 't nog niet op.
De oostenwind gaat fel tekeer
en slaat het eerste leven neer:
't voorjaar, balend in de knop.

20 februari

Es

Hij heeft het gans de winter koud
en werpt veel dorre takken af
alsof ie weet van dood en graf:
het pad bezaaid met sprokkelhout.

21 februari

Gelukszoekers

Ik neem haar rustig bij de hand
en voer haar door het grote bos,
de stappen smorend in het mos,
op weg naar het geoorloofd land.

22 februari

Getrouwd voor de wet

Toen zag je trouwen voor de wet
nog als een wereldlijke plicht,
pas in de kerk zag je het licht:
dan kwam het teder spel aan zet.

23 februari

Wintervlinder

De naaktheid kenmerkt heel zijn wezen,
op tak en bast van deze eik
ligt ook zijn uiterste bereik,
maar doorgaans heeft hij niets te vrezen.

24 februari

Vastenavond

Al heel lang heet het carnaval,
dat is niet slechts een ander woord,
maar heel een tijdperk is verstoord:
heet dat vooruitgang of verval?

25 februari

Aswoensdag

Aswoensdag zal ons mores leren:
weet mensen dat ge aarde zijt,
en dat uw lichaam, mettertijd,
tot moeder aarde weer zal keren.

26 februari

Bonsai

Mijn bonsai haal ik uit hun hok.
Zij hebben het weer mooi doorstaan,
de kou, de sneeuw, maar ik geef aan
wat kan en mag, ik waag de gok.

27 februari

Eindelijk

De strijd lijkt nu toch wel beslecht,
voorgoed voorbij, de grote nood.
Er vaart een spitse groene boot,
het voorjaar groet ons op de plecht.

28 februari

Speenkruid

Ik zag een kleine, gele vlag
onder de naakte populieren
alsof er al wat was te vieren:
de lente lost een gulle lach.

1 maart

Maart

We zeggen ook vaak lentemaand;
wat is zo'n mooie naam nou waard
als men, zij roert immers de staart,
zich in 'n winterlandschap waant?

2 maart

Leukemie

Er is nog maar eens bloed geprikt
om onderzoekend na te gaan
of er kans is op voortbestaan:
dat is toch waar een mens op mikt.

3 maart

Bus

Ooit in een rammelbus gezeten
die tot de laatste plaats gevuld,
je in een wolk van weezin hult,
zodat je braken moet en zweten?

4 maart

Liefdeshonger

Verrukt van die begeerde worst
hangt hij graag bij de Hema rond:
de liefde raakt hem door de mond,
vandáár die honger en die dorst.

5 maart

Kievit

De kievit roept weer in 't veld
en laat zijn schone kunsten zien
als een volwaardig vliegmachien:
voor mij is hij de voorjaarsheld.

6 maart

Jeugdherinnering

Ik denk wel 'ns verrukt terug
aan al die wonderschone dingen,
zoals het lijzig touwtjespringen:
lang haar dat golfde op je rug.

7 maart

Gretig

Hij staat gedreven in het leven,
wil graag aan alles even ruiken,
nu denkt hij over diepzeeduiken.
Zal hij er ooit de brui aan geven?

8 maart

Slaperige peuter

Vuurrode konen van de slaap,
het knikkebollen vangt al aan,
kan amper op z'n benen staan:
ik voel dat ik er zelf van gaap.

9 maart

Baard

Ik draag al vijftig jaar een baard,
geen zinnig mens die 't nu stoort.
Maar vroeger was het ongehoord:
ik werd minachtend aangestaard.

10 maart

Tijdsbeeld

Als zon en maan tot niets vergaan,
wordt alles steen en kil en koud,
hard als een stijf bevroren woud,
waar bomen nors te kniezen staan.

11 maart

Schrokkebrok

Bert at met handen en met voeten,
of het om pasta ging of brood,
er heerste altijd hongersnood.
De rest had 'm volstrekt te groeten.

12 maart

Suikerziek

Aan cola lijkt hij wel verslaafd,
'n liter drinkt hij vlot per dag.
Zo gaat hij konstant overstag,
hij die zijn eigen valkuil graaft.

13 maart

De kelder

Wij hadden thuis een ruime kelder
met pekelduip en zuurkoolvat,
waar ma zoveel plezier in had:
het was er 's zomers koel en helder.

14 maart

Taal

Een paar man zat 'r in de zaal,
zij luisterden aandachtig naar
een dichter-schrijver-redenaar:
gewiekste wendingen met taal.

15 maart

Geboorte

Na de geboorte van een kind
volgt vaak een ingetogen feest
ten gunste van de goede geest:
het leven lijkt dan welgezind.

16 maart

Patholoog anatoom

De dood ontluistert nut en zin:
berooft van elke vorm van hoop
is het nu hoog tijd voor de sloop.
Vol kracht zet hij het mes er in.

17 maart

Populisme

Ze zegt wat goed ligt in de markt,
met steeds die veel te hoge toon,
net wat teveel aan spot en hoon:
zo wordt haar tuintje aangeharkt.

18 maart

65+

Wij rijden haast nooit auto meer.
De bus kost nog maar dertig cent,
iets waar je razendsnel aan went:
wij gaan nu ook bij slechter weer.

19 maart

Sint Jozef

Wat hij voor doel had deze man,
is door de eeuwen vaag gebleven:
hoe kon 'n man zo dienstig leven?
Zijn vrouw wist er het fijne van.

20 maart

Bosanemoon

Toen Venus schreide om Adonis,
want in de strijd vond hij de dood,
vloeiden er tranen, mals en groot,
ontstond wat nou de anemoon is.

21 maart

Eerste lentedag

Het koper blonk in volle zon
en feestelingen deinden mee
op golven van de bloemenzee,
zodra 't voorjaarsfeest begon.

22 maart

Veertigdagentijd

Het is weer veertigdagentijd.
Geen sterveling zal ooit nog vasten
en ook het 'draagt elkanders lasten'
raakten we onderwege kwijt.

23 maart

Geloof

Wie 's zondags vaak ter kerke gaat
wordt pastoraal van jaar tot jaar
en wekelijks Gods woord gewaar:
hij hoopt dat er geen maat op staat.

24 maart

In de zon

We zaten 's ochtends in de zon,
zij gaf alweer een beetje gloed,
en dat doet oude mensen goed:
wij toeven graag op ons balkon.

25 maart

De stoel

Een stoel is 'n heel nuttig ding
al sta je daar niet vaak bij stil:
sta maar 'ns waar je zitten wil.
Dat weet de stomste sterveling.

26 maart

De lift

Getrouw gaat hij maar op en neer,
dat is en blijft zijn werk en taak;
tot grote angst of klein vermaak
doet hij het soms ineens niet meer.

27 maart

De vensterbank

Wartoe dient nu een vensterbank?
Je kunt jezelf zo'n vraag beletten
door er veel bloemen op te zetten.
Uit geur en kleur bestaat hun dank.

28 maart

Verwilderde kat

Ze strekt haar lenig lijf 'ns uit
en kijkt oplettend om zich heen,
altijd gespitst maar zeer sereen,
als geen belust op prooi en buit.

29 maart

Koolwitje

Zo onopvallend, doodgewoon,
is deze vlinder in zijn soort,
omdat hij bij de lente hoort:
een zwarte stip als eerbetoon.

30 maart

Knotwilgen

Mismoedig staan ze bij elkaar,
hun slagorde als taak en straf.
Ze bakenen hun sloot maar af,
afzijdig van het groot misbaar.

31 maart

Despoot

Veel is aan hem voorbij gegaan,
hij telt de grootste noden niet
en heeft 'n hekel aan verdriet,
veracht het leed onder de maan.

1 april

Lentemaand

Een koude nacht vol rijp en ijs,
zo start de groene lentemaand
die zich al van de zomer waant:
april raakt duchtig van de wijs.

2 april

Opvoeden

Als je ooit pubers op wilt voeden,
moet je vooral niet scheutig zijn
met vrachten pillen voor de pijn
en zachte doekjes voor 't bloeden.

3 april

In de cel

Hij zat maar in zijn kleine cel,
hij moest nog bijna dertig jaar.
Wat ongelukkig vroeg ik maar:
gaat hier de tijd ook razendsnel?

4 april

Avondster

Het schijnsel van de avondster,
dat flikkert in de schemerlucht,
ik ben daar altijd voor beducht,
al woont ze onvoorstelbaar ver.

5 april

Palmzondag

De palmtakjes zijn weer gewijd,
maar niemand zet ze bij het graan.
Dat schoon gebruik heeft afgedaan,
gesneuveld door de nieuwe tijd.

6 april

Thee

Zij zweert bij dertig soorten thee
van zoethout, kalmoes en kaneel,
des zondags ook van weet ik veel
en haar gezin drinkt dapper mee.

7 april
Reiger

Zo roerloos staat hij in het ven,
de sierveer keurig uitgestrekt
de nek vol aandacht uitgerekt:
zeer waardig volgeling van zen.

8 april
Gregoriaans

Ik houd van een gregoriaans
dat even hemelhoog blijft hangen
en zich dan in de ziel laat vangen,
verhevener dan ondermaans.

9 april
Geheim

In 't geheim van brood en wijn
heb ik me al als kind verdiept,
maar m'n geloof is weggepiept:
geheimen moeten blijvend zijn.

10 april
Mathäus Passion

Ik heb hem andermaal gehoord,
de passie van mijn grote Bach
en het vervult mij met ontzag:
het lijden stuwt het leven voort.

11 april
Paaszaterdag

De klokken zijn terug uit Rome,
ze beieren heel schel en luid
en luiden mooi de vasten uit:
als jongen kon ik ervan dromen.

12 april
Pasen

De dag van het verrezen licht
en van het nieuw bevruchte ei:
jong leven voegt er zich nog bij,
opdat de hoop de graven dicht.

13 april
De berging

De berging is gewoon een hok,
er ligt naast bruikbaar meestal rommel.
Die zorgt soms voor een luid gestommel:
je vindt er vaak iets op de gok.

14 april

Protest

Alles moet 'duurzaam' ingepakt.
Die laag van plastic, stijf papier,
bederft bij voorbaat mijn plezier.
Ik heb toch weer eens uitgepakt.

15 april

In een la

Een kinderfoto van zijn ex:
al vindt hij zoiets liever niet,
er is geen reden tot verdriet:
als meisje was ze al 'n heks.

16 april

Groen

Groen is het pas ontloken blad,
het toont zich glad of wat gekruld
of in een zachtblauw waas gehuld,
ontvouwt zich nog 'n beetje nat.

17 april

Beloken Pasen

Het grote feest noem je beloken:
maar Pasen is nog niet voorbij:
veel lammeren staan in de wei.
het graf is leeg, de ban gebroken.

18 april

Konijntjes

Zodra de schemer voelbaar wordt
vertonen ze zich op 't gras,
een uitgelaten kleuterklas.
De zon maakt strepen op het bord.

19 april

Berk

Voor mij is dit een rilse boom
waar ik een lente lang op let:
hij ruist 'n ochtendlijk gebed,
zo koel is hij en ook zo vroom.

20 april

Pinksterbloem

De kleur neigt vaak naar violet,
ze staat bij voorkeur bij de sloot,
haar ijdelheid lijkt niet zo groot,
toch heeft ze mooi de toon gezet.

21 april

Vroege meikever

Ik vond hem in de beukenheg.
Goed dat ik 'm als kind niet vond
en draadjes rond zijn pootje wond:
een kwestie van geluk of pech.

22 april

Omleiding

We reden reeds een half uur om,
dat vonden we verdacht en lang,
we werden zelfs een beetje bang.
Een vuile streek van de tomtom.

23 april

Klokkenluider

Hij die de kat de bel aanbond
maakte z'n groot karwei niet af.
Hij ligt nu naamloos in z'n graf,
'n vadem diep onder de grond.

24 april

Varken in kinderboerderij

't Varken ligt liefst in de drek,
huist in een knus en donker hol,
het vreet zich almaar lekker vol,
'n varken leeft voor 't gesmek.

25 april

Tanden

Ik heb m'n eigen tanden nog,
en dat is toch niet algemeen,
zopas verloor ik er weer een:
gebroken door een korrel rog.

26 april

Kraan

Een waarlijk wonder is de kraan:
voor de verliefde en de hater,
onmisbaar is het koele water,
de levensbron van aards bestaan.

27 april

Alleen

Ik heb 'n bonsai op een steen,
hij redt 't zonder ondergrond
en blijft uitzonderlijk gezond,
al staat hij moederziel alleen.

28 april

Frans

Ik heb een vrijgevochten naam,
al droom ik van een vriend als nar,
geen koning spant me voor z'n kar,
ik duld de teugel noch de haam.

29 april

Kast

In kasten horen diepe laden
waar je plezierig in kunt graaien
of die je vloekend uit moet laaien.
Zo valt er altijd iets te raden.

30 april

Koninginnedag

Dit feest verliest aan ware zin.
Je zet wat rommel aan de straat
naast eetwaar in bedorven staat.
Zo viert dit land zijn koningin.

1 mei

Vraatzucht

Mei is de maand van blad en bloem,
insecten doen zich weer te goed
voor eigen nering en hun broed,
wat ik gewoonweg vraatzucht noem.

2 mei

Heksensabbat

De heksen drinken uit 'n nap.
Ze zoeken knoppen van 't fruit,
ze persen die met veel zorg uit,
en slurpen van 't gistend sap.

3 mei

Ochtendkus

De ochtendkus begroet de dag,
daar hij, nog vol van tederheid,
het minste en het meeste mijdt:
'n zuchtje wind beroert de vlag.

4 mei

Herdenkingsdag

Als men de vrede af kon wegen,
zij op de markt te krijgen was,
zaten wij lijdzaam in het gras,
verzekerd van het 'heil en zegen'.

5 mei

Bevrijdingsdag

De wedvlucht van de vrije vogel
die vijf jaar lang gevangen zat,
duurt altijd veel te kort, omdat
hij geen benul had van 'n kogel.

6 mei

Meitak

Wij plaatsen op het huis een tak,
als reeds de dwarsbalk is gelegd,
het hoogste bouwpoint, zogezegd:
zo'n tak siert zelden nog het dak.

7 mei

Vlaanderen

In Vlaanderen lijkt alles anders:
ze bouwen er niet in 'n rij,
vermogen is belastingvrij,
rivieren hebben meer meanders.

8 mei

Verloren

Ik was al nooit 'n grote fan
en ik word moe van het gezeur:
het voetbal stelt te vaak teleur,
ik vrees dat ik verloren ben.

9 mei

Bier

Een glas vol geurende Trappist,
dat is het schoonste wat bestaat,
als snikheet weer je zweten laat,
van 't vat en lang en hoog gegist.

10 mei

Meiregen

Ik heb een kwade brief gekregen,
of ik mij maar gewonnen gaf:
de vonken sprongen ervan af.
Er viel op slag een hoosbui regen.

11 mei

Bronstig

Wie vol geniet van zon en bronst,
begeeft zich ijlings naar het veld
nu voortbestaan z'n wetten stelt,
want moeder aarde gist en gonst.

12 mei

Kracht

Ik kijk soms buiten in de nacht,
heel vaak loop ik dan dingen na
waar ik normaal niet stil bij sta
en dat geeft onvermoede kracht.

13 mei

IJsheiligen

Pancraas, Servaas en Bonefaas:
men telt er drie, die vol respect
bezien, wie weer de winter rekt.
Mamertus lijkt dit jaar de baas.

14 mei

Klok

De jaren door gaat ze haar gang,
een dwingend ritme, dag en nacht,
dat in het oor klinkt als een klacht:
dat rik-ke-tik jaagt mij op stang.

15 mei

Mariamaand

Men plaatste bloemen bij haar beeld
dat stand hield in zo'n veldkapel,
al brandt ons vuur nu minder fel
voor haar die troost, geneest en heelt.

16 mei

Kamille

Wij noemen het vaak moederkruid,
het helpt veel vrouwen met een kwaal,
het maakt hen hard en sterk als staal:
een heilzaam kruid voor elke bruid.

17 mei

Vink

Hij slaat de hele dag zijn slag
de vinkenman die bij zijn nest
de felheid van de klanken test:
een luide kwinkslag in de dag.

18 mei

Huiskamer

Het stekje waar we samen wonen,
het leefgebied van daags verkeer,
verruimt zich met de jaren meer
tot plek om dank of spijt te tonen.

19 mei

Reekalf

Het kalf ligt roerloos in 't kruid,
hoogst zelden trilt z'n kleine oor
als teken van z'n scherp gehoor:
het kalf herkent moeders geluid.

20 mei

Mestkever

Hij vindt zijn gading in de mest
en rolt er vrolijk bollen van,
als de tevreden vuilnisman:
aan proper heeft hij zeer de pest.

21 mei

Hemelvaart

Zij stonden daar treurend bijeen,
toen hij hen door de lucht verliet;
ze keken naar een leeg verschiet,
toen hij achter 'n wolk verdween.

22 mei

Water

Men zegt dat water eeuwig vloeit
dankzij het groot of klein verval:
kijk maar eens naar 'n waterval,
hoe lang die naar verval toegroeit.

23 mei

Kerkklokken

Er werd zeer luid en lang geluid
als er een mens te sterven kwam:
hetgeen je toen heel ernstig nam,
werd iets waar je gehoor van tuit.

24 mei

Beuk

Nog uiterst teer het beukenblad
dat langzaam uit z'n koker komt
en zich in bevend licht ontkromt,
het lange wachten meer dan zat.

25 mei

Bad

Maar zelden lig ik in het bad.
Ik vind 't zonde van m'n tijd,
'n feit dat ik 't liefst vermijd,
daar ik de langste heb gehad.

26 mei

Stekker

Wat kunnen we nog zonder stroom?
We staan er nooit eens echt bij stil.
Maar zonder wordt het koud en kil.
Komt ooit het leven weer op stoom?

27 mei

Hoornaar

Ik vond een hoornaar-koningin
die uit een holle boomstam kwam,
maar iets zeer kwalijks ondernam:
een nest stichten voor d'r gezin.

28 mei

Trekpaard

Ik zag een trekpaard in de wei,
zo'n grof gebouwde boerenknol,
van rust en trage oerkracht vol,
tussen de broosheid van de mei.

29 mei

Schilderij

Een ram, vier oaien en een lam,
ik keek er vaak vertederd naar.
Maar op 'n dag werd ik gewaar
dat heel 't span tot leven kwam.

30 mei

Luilak

Wie zich verkreukelt in zijn bed,
die krijgt vandaag de volle laag:
het beddegoed komt op de haag,
hijzelf wordt schoon te kijk gezet.

31 mei

Pinksteren

De wereld stond in vuur en vlam:
gezegend met een vreemde taal
vertolkten zij Gods heilsverhaal,
zodra de geest het voortouw nam.

1 juni

Dreigend gevaar

Snel trok een groep dravende paarden
de groene velden reeds voorbij,
'n hengst op kop en dan een rij
van merries die hun veulens spaarden.

2 juni

Bejaardentehuis

Wij haten kwalen allemaal.
Maar als je eens wat luider klaagt,
word je door gans het huis belaagd:
het ergste is de eigen kwaal.

3 juni

Pech

'n Dag van tegenslag vandaag:
bij 't ontbijt brak ik een tand
en bij de tandarts aanbeland,
kreeg ik nog eens de volle laag.

4 juni

Kleinkind

Ze kijkt goed rond in de natuur,
ze pulkt de kevers uit de schors,
ze noemt de vlasvink en de gors.
Ik noem haar ongerept en puur.

5 juni

De lucht

De lucht zit meestal hemelhoog
en 's zomers is ze erg vaak blauw,
al kleurt zij voor 'n onweer grauw:
dan droomt ze van de regenboog.

6 juni

Op het strand

Zij stonden op het zonnig strand,
ze hadden samen wat te vieren.
Rap lieten zij de teugels vieren:
met verve hield hun liefde stand.

7 juni

Bank

Een bank dient om er op te zitten,
tenminste zomaar door de dag,
hoewel ik er soms graag op lag
om stiekem nog wat door te pitten.

8 juni

Wielersport

Trouw volger van die schone sport
weet ik natuurlijk van de zaak,
het lijkt nu elke dag weer raak.
Ik hoop dat het nóg schoner wordt.

9 juni

Winst en verlies

Er woont een cijfer in mijn kop,
'n nooit gevonden priemgetal
van grote hoogte, diep verval.
Dat breekt me zeker nog 'ns op.

10 juni

Merel

Een merel op zijn uitkijkpost:
er vliegen negen jongen rond,
volgroeid en allemaal gezond:
beloften ruimschoots ingelost.

11 juni

Universeel

Als ik belijdend kristen was,
bezocht ik vaker een moskee,
deed met de Dalai lama mee,
terwijl ik trouw de thora las.

12 juni

Tennis

Durf jij een balletje te slaan?
Hij zag me te uitdagend aan.
Sloom ben ik er op in gegaan.
Al snel was 't met 'm gedaan.

13 juni

Wegpiraat

Ik werd ineens vreselijk kwaad.
er reed iemand over m'n voet,
die zat totaal onder het bloed:
weer zo'n ontspoorde wegpiraat.

14 juni

Economie

De marktwerking is niet m'n stiel.
Als werker wist ik donders goed
dat geld mijn loonarbeid verzoet,
maar niet dat daar te graaien viel.

15 juni

Hittegolf

De jokers zijn weer ingezet,
volkomen futloos hangt het blad
en wacht op een verfrissend bad.
Voorlopig is de zon aan zet.

16 juni

Oven

Een oven wordt een mooi bezit,
als je er heel vaak iets mee doet.
maar hoe je hem bedienen moet?
Mijn eega weet wel hoe dat zit.

17 juni

Wilgenroosjes

Zij staan bij voorkeur in een bos
dat nog maar pas is uitgebrand,
het liefst in nog geblakerd zand:
hun wedijver verdringt het mos.

18 juni

Nachtvlinder

Hij schuilt in een vermolmde boom,
gevlucht voor het te scherpe licht.
Zijn leven werd er door ontwricht,
maar in de nacht wijkt alle schroom.

19 juni

Esdoorn

Hij was het pronkstuk van de tuin,
we leefden toen nog op de grond:
hoe hij daar luid te ruisen stond
met zijn groots uitgegroeide kruin.

20 juni

Egels

Er ging een egel met twee jongen.
Ze ragden wild door gras en kruid,
maakten een zeer verheugd geluid,
omdat ze net de dans ontsprongen.

21 juni

Hamer

Het is voor menigeen de kunst
de spijker op zijn kop te slaan.
Als 't een keer is goed gegaan,
blijkt dat toch bovenal 'n gunst.

22 juni

Slaapkamer

Dit heet het heimelijk vertrek,
dat meestal naar lavendel geurt
maar wat daar allemaal gebeurt,
dat zeg ik niet, ik ben niet gek.

23 juni

Doorgaand verkeer

Er loopt nog steeds 'n autoweg
Te midden van 'n woongebied;
zoiets kan eigenlijk toch niet.
Hoe lang pleegt men al overleg?

24 juni

Sint-Jan

Een vurig hoogfeest was Sint-Jan,
dat op het toppunt van de zomer
het streven was van elke dromer.
Maar ook dat feest ging in de ban.

25 juni

Schapen

Denk niet dat ze zachtzinnig zijn.
Van buiten vrachten zachte wol,
van binnen slaan ze plots op hol:
de kopstoot van een ram doet pijn.

26 juni

Gas

De ketel brandt nu niet vaak meer.
Voor hem is het een stille tijd,
hij kan zijn energie niet kwijt.
Maar van de winter werkt hij weer.

27 juni

Gedicht

Als ik iets maak in rijm en maat,
doe ik dat heel vaak in mijn hoofd:
pas als m'n vers lijkt gaargestoofd,
laat ik 't vrij: voer voor op straat.

28 juni

Woordenboek

Vaak kijk ik in mijn woordenboek,
want ik verwen m'n moedertaal.
Waarvan ik als geen ander baal:
als ik vergeefs naar woorden zoek.

29 juni

Bah

Ik ben er toch weer ingetrapt.
De poep die vastplakt aan m'n schoen.
Wie liet hem hier zijn boodschap doen?
Ze hebben 't hem weer gelapt.

30 juni

Modezaak

Ik sta weer wat te lang te wachten
voor zo'n te sjieke modezaak
van altijd prijs en altijd raak.
Intussen schoon ik mijn gedachten.

1 juli

In het gelid

'n Vers zit strak in 't gelid.
Waar 't om kleine zaken gaat,
daar wil ik een perfecte staat,
zodat ik vaak te pulken zit.

2 juli

Mijn vrouw bakt knapperige friet,
dat doet ze al zo'n veertig jaar:
een weids en vorstelijk gebaar,
maar zeg het aan de kleintjes niet.

3 juli

Op de fiets

Er zijn hier beekdalen genoeg,
we fietsen er vaak even heen
en meestal nemen wij er een
in zo'n bloemrijke buitenkroeg.

4 juli

Citroentje

Ze dronken het onder 't katten,
de boeren: na de laatste mis,
als er nog veel te buurten is
en tijd om er nog een te vatten.

5 juli

Vuur

Het vuur dat buiten walmt of gloeit
is houtskoolvuur voor mijn terras.
Waar ik als jongen bang voor was,
was vuur dat in de schoorsteen loeit.

6 juli

Schoonmoeder

Zij heette doodgewoon Marie,
we hadden samen nooit 'n woord,
mijn verzen heeft zij aangehoord,
aan haar dank ik m'n Rosalie.

7 juli

Beeldje

Ik heb ooit een klein beeld gehakt
uit onverwoestbaar tropisch hout.
Het oogt nu onwaarschijnlijk oud,
daar het geveerd werd noch gelakt.

8 juli

Paling

Geen vis leeft troebel als een aal,
maar bij een hoog geprezen maal
smaakt ons een aal als klare taal:
vooral uit Dommel, Maas of Waal.

9 juli

Nijptang

Geen tuig zo nijpend als een tang
en met die al te scherpe bek
is ze bij spijkers niet in trek.
Maar verder heeft zij geen belang.

10 juli

Zeep

Heel vroeger had je nog eens zeep:
'n stuk dat uit je handen glipte
en plots over de badrand wipte.
In badschuim zit hem nu de kneep.

11 juli

Ham

Heel goed gedroogde, boerenham
doet mij aan tafel steeds weer deugd
en roept het beeld op van mijn jeugd,
toen smaak de volle tijd nog nam.

12 juli

Werkkamer

Geen dag dat ik er eens niet zit
te zwoegen op 'n kort gedicht,
ofwel op taal en tekst gericht,
waarbij ik vaak om bijstand bid.

13 juli

Computer

Als ik nu toch zo'n ding niet had,
dat m'n gevoelens niet verstaat,
de denkkraft aan mij overlaat,
dan viel er vaak een tastbaar gat.

14 juli
Siësta

Dat ik soms snel 'n dutje doe,
is mij als grijsaard toegestaan:
ik denk 'maar even rustig aan'
en strek mij uit en doe ze toe.

15 juli
Zomerweelde

Vers zomerfruit pronkt er genoeg.
Vooral die kersen staan mij aan
en ook de perzik breekt al baan:
al goed van smaak of nog te vroeg?

16 juli
Het bed

Het bed dient om in uit te rusten,
'n luie plek voor geeuw en gaap
of een verkwikkend diepe slaap.
Al heet het ook de tuin der lusten.

17 juli
Schelp

Ik delf een schelp op van 't strand
die hier maar lag in weer en wind,
nog niet was platgetrapt tot grind:
meer dan gevuld mijn kinderhand.

18 juli
Erfenis

Zij waren blij met al het geld.
In spullen zagen zij niet veel
en net zo min in 'elk z'n deel'.
Wat kost 't storten op de belt?'

19 juli
Kermis

Van pieterman tot aan makreel,
van flirten tot aan draaivertier,
van zweven tot aan dansplezier,
het deed me vroeger al niet veel.

20 juli
Sint-Margriet

'Nu gaat de sikkelt in het graan',
zei Sint-Margriet in vroeger dagen;
de knechten kregen veel te dragen,
de boer kon aan het tellen gaan.

21 juli

Vakantie

Het is nog veel te stil op straat
en in geen winkel staat een rij,
dat roept dan vragen op bij mij:
kwam ik te vroeg of ben ik laat?

22 juli

Komkommertijd

Dat er te veel komkommers zijn,
wordt door de pers al niet gemeld,
het nieuws dat als geen ander telt,
blijkt watersnood in de woestijn.

23 juli

Amsterdam

Ik hoor haar zeggen Amsterdam,
er ging blijkbaar 'n 'r' verloren
die ik toch duidelijk wil horen.
Zijn 'r ook hanen met een kram?

24 juli

Nieuwsgaring

Wat onverwijd de aandacht trekt,
komt altijd eerst breeduit aan bod,
wat plots gebeurt, beheerst het lot:
belangrijk nieuws wordt afgedekt.

25 juli

Paardenkastanje

Ik prees hem om zijn brede stam
geen reus die hem omvatten kon,
als ik, een kind van wolk en zon,
ondeugend in z'n schaduw kwam.

26 juli

Dazen

Ze zwieren zoemend om je heen,
vooral dichtbij een zomers bos.
Al fietsend rijd ik ze soms los,
maar meestal steken ze gemeen.

27 juli

Leverkruid

Het staat wat dicht bij de sloot,
men zegt ook koninginnekruid,
al weet ik niet wat het beduidt:
wellicht heerst het als 'n despoot.

28 juli

De grijze golf

De grijze golf gaat nu op pad:
ze komt al op de fiets naar buiten
om frank haar vrij gevoel te uiten.
Want tijd en geld is er nog zat.

29 juli

Oranje bessen

De lijsterbes komt goed op kleur,
ik zie de sleet op bloem en blad:
het mooiste hebben we gehad,
de herfst klopt bijna aan de deur.

30 juli

De hondsdagen

Dit zijn de dagen van veel zweet,
het hele huis is nat en klam,
het leven ligt lamlendig lam
en jong en oud vervloekt z'n leed.

31 juli

Kist

Als kilte ooit m'n hart bereikt,
gun mij een vurenhouten kist,
gelakt, geveerd noch geveerd,
zodat m'n groen gehalte blijkt.

1 augustus

Augustus

Er komen beelden in mijn hoofd
van zomerwinden, warme vlagen,
van reeksen zondoorlichte dagen,
van peren die zijn gaar gestoofd.

2 augustus

Afscheid

Hoe flinterdun de zomer is
dat merk ik aan de dageraad
die statig ging in wit gewaad,
in nevels van kerend gemis.

3 augustus

Lome dag

De loomheid heeft de wet gesteld,
de traagheid is tot stand gebracht;
gesloopt na een doorwaakte nacht
heeft zonderhaast zich nu gemeld.

4 augustus

Vlinder

Een doodshoofdvlinder op de ruit.
Hij keek mij lang doordringend aan.
Heel kort kon ik zijn blik weerstaan.
Maar m'n verhaal was toen al uit.

5 augustus

Avondwandeling

Ik liep afwachtend door de straat
en niets bewoog, geen vogel zong.
De wijzer van de klok versprong:
op slag werd het twee uur te laat.

6 augustus

Somber

Ik keek ontredderd in het glas
dat bodemloos, onpeilbaar diep,
van rouw en droefheid overliep.
Alsof mijn ziel de toekomst las.

7 augustus

Verzamelande kauwtjes

De kauwen zijn teruggekomen:
ze gaan niet langer paar bij paar
maar zitten kriskras door elkaar
en houden kermis in de bomen.

8 augustus

Valk en mus

Er werd een mus in volle vlucht
gegrepen door een drieste valk.
Al was het maar een jonge dalk,
nog dagenlang zong het gerucht.

9 augustus

Slakkengang

Er hing een omgewaaide boom
boven een druk bereden pad.
Vijf slome slakken zagen dat:
de brug naar de ultieme droom.

10 augustus

Vader en zoon

We stonden samen bij de Waal,
we liepen, keken en bespraken
de zaken die ons beiden raken,
hervonden de vertrouwde taal.

11 augustus
Vallende ster

Er vloog een stukje vurig gruis
dat pijlsnel naar beneden kwam:
een flauwe, gauw gedoofde vlam,
vlak voor de ogen van ons huis.

12 augustus
Waterpest

Ik stond vlakbij een boerensloot,
het rook er wee naar verse mest.
Die drukte, stinkend als de pest,
het laatste spoor van leven dood.

13 augustus
Leeftocht

Ze liggen pronkend in de mand,
de jam, de melk, de kaas, het brood,
er komt nog lang geen hongersnood,
geen mene tekkel vindt de wand.

14 augustus
Op stap

Vandaag hoefden we nergens heen,
toch namen we al vroeg een trein
om maar weer eens op weg te zijn.
Wat moet een mens in Kamperveen?

15 augustus
Maria Tenhemelopneming

Dat zij ten hemel kwam gevaren,
dat dachten zelfs profeten niet.
Ze won haar hemelse verschiet
door onbevlekt een zoon te baren.

16 augustus
Kerk en zerk

In Dordrecht zagen wij de kerk,
een kathedraal van zeven eeuwen
die zich niet laten ondersneeuwen:
op eeuwig leven past geen zerk.

17 augustus
Driemanschap

Drie renners rijden ver vooruit,
de rest kan winnen wel vergeten.
Nu blijven draaien, nog wat eten,
want straks verdelen we de buit.

18 augustus

Nooit goed

Het hoge mocht een trapje hoger.
Het lage mocht een toontje lager.
Het vage mocht een beetje vager.
Het droge mocht een tikje droger.

19 augustus

Duttende uilen in een spar

De loze dagen duren voort,
het lome luiert in het licht,
een lage zon belet het zicht
op dit lamlendig uilenoord.

20 augustus

Gehakketak

Ik zag een kleine bonte specht
die zat te hakken in een tak.
Ik lag en zag op mijn gemak
hoe rap een tak het loodje legt.

21 augustus

Heemstroos in bloei

Laat in het voorjaar oogt ze doods,
als moet ze worden opgeruimd.
De weken door heb ik geduimd:
mijn trage bloeier tooit zich groots.

22 augustus

Klamme, hete dag

De duivelin heeft vuur gebraakt
vanuit het helse van haar wezen.
Eenieder die haar taal kan lezen
klaagt dat de hel de aarde raakt.

23 augustus

Grote beer

De wind heeft uit de ruif gegeten
en kauwt verbeten op het zeer
waar in de nacht de grote beer
zijn tekens kerft in mijn geweten.

24 augustus

Olympisch vuur

Het heilig vuur is weer gedoofd,
de spelers zijn naar huis gegaan,
veroordeeld tot een leeg bestaan:
voor jaren van hun doel beroofd.

25 augustus

Molentjes

De lindebloesems vallen weer.
Als buitenkind keek ik er naar
en zag hun tuimelend misbaar:
als molentjes daalden ze neer.

26 augustus

Val

De eikels hangen in hun hoed
en zijn nog niet aan vallen toe.
Eens het onnozel hangen moe
ontplooiën ze de hoogste moed.

27 augustus

Bonsai

Getergde dwergboom in een pot
die graag zijn rare vormen toont,
de kweker met een grijns beloont
daar die zich beter acht dan god.

28 augustus

Bloeiende heide

De heide bloeide in extase,
de schapen graasden, ongekooid,
nog snel kon er wat gras gehooïd:
de zomer in de laatste fase.

29 augustus

Beurs gerold

Vanmorgen is mijn beurs gejat
door een ontaarde onverlaat.
Ik maak me allejezus kwaad:
een gluiperig gemeen soort rat.

30 augustus

De laatste perzik

Zij ligt nog donzig in de hand,
al is de smaak niet erg verfijnd.
Nu zij van het toneel verdwijnt,
vullen de appels rap de mand.

31 augustus

Sleet

De zomer heeft zich uitgerekt,
al zit er sleet op bloem en blad:
als mens moet je bedenken dat
geen vlag de ware lading dekt.

1 september

Evenwicht

September brengt het evenwicht,
de nachten zijn veel minder zoel
en worden op den duur wat koel:
zeer welkom, aangenaam bericht.

2 september

Afnemend licht

De nacht zal van de dagen vreten
en slorpt van het afnemend licht
dat reeds het oog op eindig richt:
het zomerfeest welhaast versleten.

3 september

Naderend noodweer

Dit hitsig licht teistert mijn ogen.
Voordat we allen onder gaan
in het geweld van de orkaan,
tracht ik de drempels op te hogen.

4 september

Vleermuis in de avond

Ik volg je niet, jij wangedrocht,
dat ijlings over heggen scheert
en doem en duister voluit eert,
aan satan is jouw ziel verkocht.

5 september

Gevlekte scheerling

Gevlekte scheerling bij de sloot,
jouw bolle oksels zijn de plekken
voor heksen en ontaarde gekken,
leermeesters van vergif en dood.

6 september

Hoppendag

Wij komen ieder jaar bijeen,
al zijn we er niet allen meer:
het oude en het nieuwe zeer.
Zo vloeien lief en leed ineen.

7 september

Troosteloze dag

Het was een natte trieste dag,
de wolken hingen dreigend laag,
de ruis van water klonk gestaag
en moedeloos streek ik de vlag.

8 september

Ontmoeting in het bos

Er groeide op haar rimpelkin
een onverklaarbaar heksenhaar;
en op de vraag wat doet die daar
zoog ze haar bolle wangen in.

9 september

Het grote graaien

Wij zijn van al dat grote graaien
nog in geen honderd jaar verlost,
bekijk eens wat dat snaaien kost:
zij oogsten wat wij zuinig zaaien.

10 september

Nachtelijk gerucht

De kraaien roepen in het bos,
een somber, grondeloos geluid,
de angst zit net onder de huid:
nog even en de hel breekt los.

11 september

Op het balkon

Ik woon al tijden hemelhoog,
de wolken zijn me welgezind.
Ik ben bekend bij windekind.
Het waakt over de regenboog.

12 september

Poëzie

Ik heb ooit een gedicht gelezen
dat alle schoonheid in zich droeg
en niet om een waardering vroeg:
het had zijn waarde al bewezen.

13 september

Wel of niet

Rijdt deze buurtbus nog vandaag?
Ik vraag het een geletterd man,
maar hij snapt er geen iota van
en antwoordt met een open vraag.

14 september

Dwergvlinder

Een vlindertje van weke was,
zo onwaarschijnlijk fijn belijnd,
een lijfje dat nog brozer schijnt
dan teer kristal gevat in glas.

15 september

Eindig

Er steekt een zware, dode tak
hoog uit boven een levensboom:
het einde van een mooie droom
zal komen met een luide knak.

16 september

De krant

Ik lees de krant haast elke dag,
maar op de zondag heb ik rust
met hart en ziel en doelbewust:
dan maak ik zelf van iets gewag.

17 september

Zondagmorgen

De zondagmorgen is een feest
omdat de stilte hier dan woont
en de muziek ons ruim beloont:
de diepste diepte van de geest.

18 september

Ekster

De ekster schettert weer te luid
en scheurt de rafels uit de dag
met haar gemaakte, luide lach
en speurt gewetenloos naar buit.

19 september

Droom

Ik stond vannacht totaal versteld,
zo'n wonder had ik nooit gezien:
een havik van een vliegmachien
met aan het roer een duif als held.

20 september

Boomvalk op libellenjacht

De oerkracht van de felle slagen,
de wendingen, de vrije val,
de prooi ontelbaar in getal:
een woord van afkeer of behagen.

21 september

Afscheid

De herfsttijloos komt al in bloei.
Waar eerst 'n tuiltje tulpen stond,
kruipt zij blijmoedig uit de grond:
de zomer roept weemoedig: doi.

22 september

Abdijbier

De monnik nam een bolrond glas
en schonk het vol trappistenbier.
Ik vroeg mij af, kan dat dan hier?
Hij keek of ik een dwaalgeest was.

23 september

Geranium

Ze oogt als fraaie, sterke bloem
waar ooit een oudje achter zit,
maar ze verloor aan fut en pit:
vergane jeugd, verbleekte roem.

24 september

Vondst

Een klein soort vogel in het gras.
Hij had niet veel geluk gehad.
Als mensenkenner wist ik dat
het alleszins geen goudhaan was.

25 september

Verleerd

Al dromend in zichzelf gekeerd,
loopt er een kind op het gazon
beschenen door een milde zon.
De kunst die ik al ben verleerd.

26 september

Bellen in de bus

Je kon haar woordelijk verstaan:
een felle ruzie met haar vriend,
er werd gesnotterd en gegriemd.
Ontzet zijn we naar huis gegaan.

27 september

Eredienst

Hij hief de handen en hij bad
een stoet van woorden vol geloof.
Ook nu was god oostindisch doof,
alsof 't geen belang meer had.

28 september

Weegschaal

We zijn haast allemaal te dik,
we turen schichtig naar de schaal
want zij spreekt immer klare taal:
degeen die schuldig is ben ik.

29 september
De buschauffeur

Hij rijdt voortdurend af en aan
en neemt verstilde mensen mee
die stuk voor stuk als willig vee
getuigen van een slaafs bestaan.

30 september
Vrouw in ziekenhuis

Ik heb haar even kort gesproken.
Ze had het over lief en leed
en over wat er nog toe deed.
Zo was de ban al gauw gebroken.

1 oktober
Michielszomer

De zon is uit haar schulp gekomen,
het licht breekt nu verlegen baan
en neemt de glans van zilver aan:
de wind waart door de lindebomen.

2 oktober
Afschot

Het licht verrukte ook de vogel
die op een lage kruisden zat,
de ziel te vol van luister had
en niet bedacht was op de kogel.

3 oktober
Morgenlicht

Ik breek de nerven uit de morgen
en neem de vliezen van het raam,
ik noem de ochtend bij zijn naam:
het licht verdrijft zeurende zorgen.

4 oktober
Zuidenwind

De rozen deinen op de winden
die rustig aan, zonder venijn,
geschenken uit de hemel zijn,
als bodes van het goedgezinde.

5 oktober
Beleggen

Bedauwde webben op de heg,
verlicht als vonkende juwelen
die wuivende de luit bespelen,
waar ik m'n hartslag in beleg.

6 oktober

Elzenblad

Er viel een herfstig elzenblad,
het dwarrelde traag naar de grond
tot het zijn laatste rustplaats vond,
omdat het z'n bekomst al had.

7 oktober

Multicultureel

De kauwen pikken eikels op,
de gaaien slikken ze maar door.
Ik ben niet tegen, ook niet voor,
het is mij eender bek of krop.

8 oktober

Op eigen benen

Ik ben op tijd van school gegaan.
Volkomen vrij van vreemde normen,
kon ik mijn doen en denken vormen.
Op eigenheid komt het toch aan.

9 oktober

Stadsduif

Wat maar op bik lijkt pikt ze op,
ze trippelt haastig heen en weer
driftig op zoek naar min of meer,
met iets van niks vult ze de krop.

10 oktober

Rozenkransmaand

Ze zijn van glanzend paarlemoer,
zwaar gepolijst, die gladde kralen.
Om door de vingers heen te halen
is het volmaakt, dat vrome snoer.

11 oktober

De mus

De mus was eerst een ware plaag,
ze jatte erwten, graan en fruit,
maar nu is haar lang leven uit:
je hoort geen mus meer in de haag.

12 oktober

Kippen aan het spit

Het lot van kippen aan het spit
is deerniswekkend naar ik weet.
Ook jammer van het verenkleed:
was deze braadkip bruin of wit?

13 oktober

In de apotheek

Ze kijkt eens boos over haar bril,
als ik om iets meer uitleg vraag.
Ik wind mij op voor ik het waag:
is er voor gramschap ook een pil?

14 oktober

De oude eik

Hij tekent voor weerbarstig hout,
hij is hoogst zelden aangedaan,
weerstaat de woedende orkaan,
de wijze raadsman van het woud.

15 oktober

Palet

Oktober pronkt met zijn palet
en geeft een handvol warme kleuren
als opgang naar het groots gebeuren:
het bos in vuur en vlam gezet.

16 oktober

Kwatrijnen

Kwatrijnen zijn vooral klassiek
en absoluut niet meer modern.
Toch kom ik nader tot de kern
met rijm en metrum en ritmiek.

17 oktober

Politiek

Ik vind die politiek maar niks:
het is vaak oeverloos gepraat
dat nimmer ergens over gaat;
van loos en voos is het een mix.

18 oktober

Stadsprediker

Dat God zoveel aan glans verloor,
zeurt als een doorn in het oog,
het zit me dan ook nogal hoog.
Maar geen geschetter in mijn oor.

19 oktober

Verjaardag

Verjaren past bij ieder kind.
Wanneer je ouder, grijzer bent,
geef je voor jarig zijn geen cent:
nog lozer is het dan de wind.

20 oktober

Brood

Nog ovenvers, dat boerse brood
dat knapperig te pronken ligt
in vroom geogst oktoberlicht:
mijn ogen worden schotelgroot.

21 oktober

Op de dool

Haast elke dag kom ik hem tegen,
de man die van zijn hoop beroofd,
ontdaan, met diep gebogen hoofd,
de grenzen aftast van Gods wegen.

22 oktober

Avondrood

De lucht als met robijn bestreken,
zo rozig ging de zon ten onder,
ik hoopte vurig op een wonder:
versneld zag ik de lucht verbleken.

23 oktober

Kortstondig

Er lag een vliedun laagje rijm
op tak en blad van mijn balkon.
Kort na de opkomst van de zon
viel heel dat ijskristal in zwijm.

24 oktober

Caritas

De caritas vult hand na hand
incidenteel; wie vult de magen
van al die om de leegte klagen
in bedelkorf en sprokkelmand?

25 oktober

Gesprek

Ik had vanmorgen een gesprek
met mijn bezorgde oncoloog
en zorgelijk was zijn betoog:
geen hoop op de gedroomde rek.

26 oktober

Verwarde vrouw op het strand

Als door een schipper opgevist,
zo stond ze met wijd open mond,
als vastgespijkerd aan de grond:
de boot, de bus, de trein gemist.

27 oktober

Taalspelletje

Ik ruik de krib, ik kook de krab,
ik mijd de trip, ik neem de trap,
ik voel de grip, ik hoor de grap,
ik houd de gift, ik haat te krap.

28 oktober

Eeuwenoude eik

Vol wonden zit de ruwe stam
van deze wonderschone boom
die na de allereerste schroom
gelijk het heft in handen nam.

29 oktober

Stofzuigen

Het huis is vol van een geluid
dat veel lijkt op het luide loeien
dat je wel hoort bij oude koeien:
ik trek de stekker er maar uit.

30 oktober

Na het kleurenfeest

De loofboom is beroofd van blad,
hij staat daar ongelooflijk kaal.
Maar wij hebben toch allemaal
een tijd van schone schijn gehad.

31 oktober

Laatste dag

Dit wordt de laatste dag alweer
van deze mooie najaarsmaand
die ons zo stichtelijk vermaant:
'n zondag komt er nu niet meer.

1 november

Allerheiligen

Het hoogfeest van de roomse kerk
wordt deze dag alom gevierd
en heel 't kerkhof is versierd
daar er toch meer is dan een zerk.

2 november

Allerzielen

De gnomen van het dodenrijk
gaan gnuivend alle grenzen af;
chrysanten sieren zerk en graf:
de ziel verdient het hemelrijk.

3 november
Na de jacht

Maar amper aan de jacht ontkomen
verschanst de haas zich in het kruid
en blaast zwaar hijgend nog wat uit
tot hij van frank en vrij kan dromen.

4 november
Slachtmaand

Het varken krijste naar de maan,
zijn allerlaatste nacht brak aan:
't galgenmaal raakt hij niet aan,
wie zal z'n doodsgezing verstaan?

5 november
Postzegels

Er is geen losse zegel meer,
ze zijn allenig maar te koop
bij gratie van de grote hoop:
zo lieten wij alwéér 'n veer.

6 november
Bibliotheek

Ik hield altijd al veel van boeken.
Maar in zo'n stadsbibliotheek
ben ik al na 'n uur van streek:
het duizelt me van al dat zoeken.

7 november
Novembervluchten

De kraaien zwalken door de lucht,
genietend van het zwierig spel.
Bij kraaien blijft hij zeer in tel,
die tijd bevrijd van toom en tucht.

8 november
Meisje in de trein

Ze zat zich zorgzaam op te maken
met spiegel, kwast en poederdoos,
als een van kleur verschoten roos:
het schaamrood op te bleke kaken.

9 november
Junk bij station

Hij houdt zijn hand al hoopvol op,
maar ik heb 'm geen cent gegeven,
ik heb geen aandeel in het streven
naar steek je kop maar in de strop.

10 november

Poëzie-voordracht

De aandacht voor de poëzie
neemt door de jaren almaar af.
Ik scheid het koren van het kaf
en tel nog net 'n man of drie.

11 november

Sint Maarten

Wij hebben rond het vuur gedanst,
wij aten mispel, noot en koek,
daarna was ik voor even zoek:
ik heb toen voor het eerst gesjanst.

12 november

Geld

Ik ben niet voor of tegen geld.
Ik noem het een kwaadaardig goed,
een aartsverhaal vol zweet en bloed
voor wie het ijl geluk niet telt.

13 november

Herfst aan zee

Hij plant zijn ezel in het zand,
kijkt vorsend naar de grauwe lucht,
volgt dertien wulpen op hun vlucht
en vangt in aquarel het strand.

14 november

Dichtersverdriet

Ik merk al aan haar strak gezicht
dat weer de klok op 'drukke' staat,
iets wat maar langzaam overgaat:
ik stoor maar niet met een gedicht.

15 november

Oeverloos overleg

Als jij niet stopt met je palavers
en doorgaat met het loos gepraat
dat voor respect geen ruimte laat,
verwelken woorden als papavers.

16 november

Smaak

Soms is iets mooi van lelijkheid,
maar zeg het over vrouwen niet
als je er niet iets schoons in ziet:
de wansmaak voedt de ijdelheid.

17 november

Treiteraar

Jij zit weer heimelijk te griepen,
waarom verziek je steeds de boel,
wat heeft je stom gedrag tot doel,
als we 'ns om versterking riepen?

18 november

Weerzien

Toch goed dat je familie hebt:
vijf grijze broers als onderpand,
twee zusters, handig allerhand.
Vijf zijn er stilaan weggeëbd.

19 november

Doop

Er is alweer een kind gedoopt,
er waren niet veel mensen bij:
we staan al niet meer in de rij,
als er geloofd wordt of gehoopt.

20 november

Thomas en Chantal

Ze trouwen ook maar voor de kerk,
met hoog vertoon en pracht en praal,
maar waartoe dient dat kort verhaal:
wanneer ruilt ze hem in voor Derk?

21 november

Mystiek

Het woord dat vlees geworden is.
Dat blijkt een zeer mystieke zin,
daar hij, naar de geschriften, in
het teken staat van brood en vis.

22 november

Sint Caecilia

In kerk en kroeg, sla op de gong,
ook blaasorkest, gemengde koren
laat frank en vrijuit van je horen
om haar die ooit 'n hooglied zong.

23 november

Vroeg op

Ontbijten moet ik steeds alleen.
Omgeven nog door ochtendwaas
neem ik een boterham met kaas:
m'n gade slaapt door alles heen.

24 november

Herfststorm

Luid loeien dat van nergens komt,
langsheen de buitenpuien gaat
en buitengaats de golven slaat,
woest als een wolvenroedel gromt.

25 november

Sint Catharina

Zij voerde eens het hoge woord
in een beraad van wijze mannen,
alsof ze zich dacht te vermannen:
een wijze vrouw, 't is ongehoord.

26 november

Laatbloeiend grasklokje

De kelk is in een blauw gegoten
dat ooit iets met de hemel had
en nu, langs dit gebaande pad,
uit kruid en gras is opgeschoten.

27 november

Over de christelijke kunst

Als er geen God is die ons hoedt,
koesteren wij de grote gunst
van al die christelijke kunst,
zeer vast verankerd in ons bloed.

28 november

Jachthoornblazer

Omgeven door een luid geschal
dat door de kale velden klinkt,
in botten van de vossen dringt,
roept hij de jagers naar het bal.

29 november

Hoopvol

De wintertuin rust in zijn bed,
alweer ontdaan van ieder blad,
en in m'n bomen, marmerglad,
zijn weer de knoppen aangezet.

30 november

Raadsel

Vannacht dacht ik nog aan de dood,
ik trachtte wel weer te gaan slapen
maar ik vond geen afdoende wapen:
zo'n raadsel blijft een maat te groot.

1 december
Nachtwacht

Het licht krimpt nu nog elke dag
en door het duister van de nacht
gaat hij die tot bezinning bracht:
hij gruwt van wat hij dolend zag.

2 december
Advent

Op naar het licht dat eens zal komen,
waarop wij stil en hoopvol wachten.
Wie blijft bij ons die winternachten?
Een mens mag wonen in zijn dromen.

3 december
Donkere dagen

Zo stuwt 't jaar de dagen voort
nog sober is het ochtendlicht,
als 'n boos oog op ons gericht:
wij komen aan de laatste poort.

4 december
Boerenhoeve

De koeien staan gedwee op stal,
je ruikt het ingekuilde voer,
de trots van elke echte boer:
hij roemt z'n vee om tint en tal.

5 december
Surprise

Ik schreef nog nimmer een gedicht
dat over pakjesavond gaat
of daarmee in relatie staat:
bedenk dat rijmdwang me niet ligt.

6 december
Sinterklaas

Ik droom nooit 's van sinterklaas.
Het is een opgefokt soort feest,
te zeer geschoeid op oude leest:
wie praat er nog van wild geraas?

7 december
Ochtendgeluiden

Als buiten vol het donker heerst
hoewel de ochtend zich al roert,
hoor ik de houtduif als ze koert:
haar tonen zijn nu op zijn teerst.

8 december

Aangenaam verrast

Een streepje zonlicht breekt de ban,
net iets te rap vanuit het niets.
Ik rijd het veld in op mijn fiets,
zon streelt mijn huid: ik gnuif ervan.

9 december

Land Art

Wie nooit 'n tak 'n vers zag schrijven,
zijn tekens schurend in het zand,
moet toch eens naar 't platteland:
schoonheid moet voor 't oog bekijken.

10 december

Doelloos

De akkers liggen bleek en kaal,
geen boer die nu het land betreedt,
want kostbaar is koud winterzweet,
al duiden boeren het als kwaal.

11 december

Pastor

Ik zag hem op het dorpse plein,
door chemokuren aangedaan.
De zwaarste uren vingen aan:
hoe lang zal hij nog herder zijn?

12 december

Tijd van bezinning

Ik noem het koeren van de duiven
met ootmoed in een barse tijd
waarin het gaat om ware spijt
en niet om schulden af te schuiven.

13 december

Ochtendgroet

Zodra je naar de kamer komt,
verschijnt de zon op je gezicht.
Je maakt de dingen vederlicht,
alsof de dag de nacht uitgomt.

14 december

Platanen

Ik treur om bomen in de stad,
bijvoorbeeld in midwintertijd
als ze verstijfd van narigheid
de pijn verbijten langs het pad.

15 december

Op de schop

De ventweg ligt al maanden open,
als ik me waag bij een diep gat
denk ik, als ik dicht nader, dat
er plots 'n vent uit komt gekropen.

16 december

Radio

Ik zweer bij het gesproken woord
informatief van aard en toon,
zo breed als vroeger polygoon.
Al popmuziek, wat je maar hoort.

17 december

Bourgogne

Ik houd vooral van rode wijn
die klokkend, bloedrood in het glas
de naam roemt van het druivenras:
de aanzet tot een waar festijn.

18 december

Privatisering van de zorg

Eens was het god die bijstand bood,
maar die is stiekem uitgezwaaid
door volk dat in de vetpot graait
waar wanhoop heerst en hoge nood.

19 december

Moe

Moet ik alwéér ergens naar toe?
Ik heb geen zin om op te staan
en ook geen zin om uit te gaan.
Ik ben dat alsmaar moeten moe.

20 december

Vlucht

Ik haat die miezerige regen
die dwars door alle kleren gaat,
ik waag me zo niet op de straat,
bewandel geestelijker wegen.

21 december

Sombere tijden

Of er nog iets te lachen valt
in deze donkerbruine maand?
De humor die al dagen taant,
zegt dat z'n leven is vergald.

22 december

Weekmarkt

Voor verse groente, vis en fruit
kun je hier wekelijks terecht.
Voor ieder zelfbereid gerecht
ligt er de bron: van kip tot kuit.

23 december

Wezenloos

Dit noem ik stille doodse dagen,
't is geen weer om weg te gaan
en thuis is er geen donder aan:
hoor hoe de duiven me beklagen.

24 december

Kerstavond

Het nadert snel, het warme feest.
De een wil dienstbaar zijn en wijs
de ander zorgt voor drank en spijs:
een mengelmoes van lijf en geest.

25 december

Kerstmis

Het zit nog diep, dat winterfeest:
een kind wordt in een stal geboren,
de herders zien de kerstster gloren,
de engel zegt: wees niet bevreesd.

26 december

Toegift

De kerst dijt nog 'n dagje uit,
we krijgen onverwachts bezoek
en toen sloot zich 't gastenboek
met warme kersen tot besluit.

27 december

Derde Kerstdag

De derde Kerstdag tel ik niet
omdat er dan niets valt te vieren.
Ik kies het veld en zoek de dieren,
om al de rest geef ik geen biet.

28 december

Onnozele kinderen

Dat kinderen onnozel zijn
is door de feiten achterhaald;
bedenk, als je als ouder faalt,
dat zij ook erfdragers zijn.

29 december

Geloosde kerstboom

Daar ligt hij dan, voor niets gekapt,
te wachten naast de autobaan,
te treuren om het wanbestaan:
weer iemand die er niets van snapt.

30 december

Met pensioen

Of ik geniet van mijn pensioen?
Je zou mij beter kunnen vragen
hoe ik ze doorbreng al die dagen.
Ik zal m'n tijd niet snel verdoen.

31 december

Oudjaar

Ik huiver van gebrek aan tijd,
het rap en heimelijk verglijden.
Als kind leek ik van alle tijden,
geschapen voor de eeuwigheid.

