

Aux armes, etc!

50

GERRY VAN DER LINDEN

I

In de ochtend is er een als jij
op de rand van het bed

kijk, de zon een schommel

ja waar ik lig
achter een luik gespeelde slaap

schoon geveegd plantsoen
zilveren slang kinderfietsen
grindpaden o rozenbottel!

we gaan verder zonder genade
spel en rood geronnen regels
bedelend scheur ik de zomer

in een rovershol
de zon een schommel
nog ga ik langs je gezicht

het late spoor te laat voor het eten
een als jij een van mij
achter een luik gespeelde honger

's nachts gezwachtelde lakens
afgeroomde rafels
het is wit het is nacht de maan

pikt kinderoogen het is stuk

II

Ik werp handjevol vogels in de lucht
vleugels scheuren
ze willen lucht
om weg te vliegen

opnieuw werp ik handjevol vogels
pootjes steken uit
ze stompen en krijsen
luisteren niet

nog een keer werp ik
koppen fladderen
ze poepen pek
schieten op mij

ja, ze schieten op mij!