



Gedicht

NIKKI DE JONG

Hemeisblauw

Hij zegt dat wanneer de nacht bijna ten einde valt en ik de slaap nog steeds niet bij zijn haren kan vinden, vlinders zoek op plaatsen waar we eerder die avond met kussens vochten en ik naar adem reikte naast het bed, dat hij dan hoopt mij achter het behang

te plakken met de alleslijm die ook zijn vorige verloren liefdes rustig hield. Ik zocht voor hem onder het papier in hoeken waar het toch al losliet naar patronen en vleugels om van te dromen

maar boven alles had ik nog het liefst zijn ogen lief en liever zo ontzettend open.

dagdromen

Ik begin mijn dag weer
een gemis
vol met dingen die gebeuren
teveel
laat mij m'n dag maar dromen
dan wordt alles
wat half is
heel