



BRABANTIA NOSTRA

Jaargang 1 - 1935- '36

HERFSTREGEN

Donkere komen de najaarswolken
jagen over mijn land :
Monsters ontkomen uit heilloze kolken,
sombere dwazen die dreigende dolken
dragen achter de hand.

Heden te nacht zal de regen doorweken
wegen en akkerland.
't Water zal uit al de bomen leken,
't water zal snel in de lopen en beken
stijgen tot aan den rand.

Heden te nacht zal de vloed gaan stijgen ;
vreemd is me nu mijn land.
Hoor ! in den wind is beangstigend hijgen,
ruiters en paarden die dood nederzijgen,
slapende overmand.

FRANK VALKENIER.

