



Brabantia Nostra - jrg. 1 - 1935- '36

EPIPHANIA

Dit is de bruiloftsdag van Kristus en de Kerk.
Goud, wierook, mirre zijn het teken van zijn werk
en wezen : God is Hij en mens en aller koning.
De duif des Geestes daalt boven den Dopeling.
De Vader spreekt : „Dit is mijn zoon, mijn lieveling”.
En 't water wordt in wijn veranderd in zijn woning.

Geboren in een stal, herboren in de ziel,
aanbeden door het volk, dat op de knieën viel,
eindlik gevonden door de koninklike Wijzen,
wordt Kristus met zijn bruid, de Moederkerk, vereend
op 't daagelijks Gastmaal van zijn edele gemeent
en van zijn gasten, die steeds naar de bruiloft reizen.

PAUL VLEMMINX.

