



Jaargang 1 - 1935-1936

BRABANTIA NOSTRA

IN HET GROEN

Verborgen in het eikenbos
ligt een verklaarde wei.
Drie berken op een rij
laten hun witte schilfers los
en vieren eeuwig Mei.

Waar zijn de herten heengegaan ?
Een eekhoorn merk ik daar ;
die denkt aan geen gevaar.
'k Zie lange kattestaarten staan,
die ik voor u bewaar.

O, laat mijn in het eikenwoud
op deze heilige plek,
waar ik de vlinders wek,
zacht neuriën een overoud
gezing van vooglentrek.

PAUL VLEMMINX.