

VIER GEDICHTEN uit Talisman

MARTIN BEVERSLUIS

Wereld op zijn kop

Dan ben je gesjochten
en het lijdend voorwerp
van je eigen leven
geworden je kijkt om
je heen ziet naakte
mannen met baarden
een beetje wuft staan
dansen op het gazon
in een heel lange
bioscoopreclame
voor boter je bent
zo rustig dat je kunt
gaan dementeren
voor een aderlating
ga je naar de kapper
want in gevoel bestaat
geen plaats maar taal
lettercriminaliteit van
een deftige dichter die
voornamelijk ballades schrijft
en zich vertwijfeld afvraagt
waarom hij gisteren veel ouder
was dan hij vandaag worden kan.

Steen

Niet de voortgang die je
voortgang noemt niet
het gewelddadig paradijs
dat mensen met elkaar
bouwen niet de hype die
een wolk is in de vorm
van een paddenstoel niet
het pistool waarmee
zou juist werd geschoten
niet de weg de waarheid
en het leven niet de dienst
terugkeer en vertrek niet
de traditie niet de stemmen
of het wiel van wee niet
de nacht die enkel in
grammen komt niet de
grond onder mijn voeten
maar de rimpeling in het water
en de steen van mijn bestaan.

Het eeuwig vrouwelijke

Te spreken over
hoe de godin
verdreven werd
is verder dan het
eerste woord er zij
gaan moeder natuur
is behoud het zit meer
in de diepte beweegt
niet met de snelheid
van google van oppervlak
naar oppervlak te spreken
over dat eeuwig vrouwelijke
is niet heel makkelijk omdat
het ook in mezelf zit zich
niet druk maakt over
man of vrouw een geven
dat geen nemen vereist
dat op zichzelf staat
een taal die alle woorden
gratis uitdeelt en zo een
weg plaveit uit klanken
die weg desnoods uithakt
met een beitel te spreken
over de godin die in ieders
hart is die je uiterlijk enkel
nog aan kettinkjes ziet
het eeuwig vrouwelijke
dat we niet meer aanbidden
zodra we overtuigd zijn
het woord is god
taal is man.

Niemand

Als ze zeggen
niemand wint
dan wil ik altijd
niemand zijn
het niets in
niets helpt
de tijd in
tijdelijk
dat kleine hoekje
waar het ongeluk zit
kan niet is kanker
voor gebeuren angst
een magneet voor
een moreel kompas
de wetenschapster
eert de dag van Pi
door Pina Colada
te drinken na het
spel gaan de koning
en de pion samen in
dezelfde doos niets
heeft geholpen niemand
heeft gewonnen
ik ben niemand
ik ben niets
ik ben een klein hoekje
en de tijd.

