

HANS TAAL

Zwanen, varend door de gracht

Voortgedreven door onzichtbare  
en geruisloze motoren,  
varen de zwanen door de gracht.  
Niet als de bedelende eenden  
of de koeten aan het kantje,  
maar hooghartig middenin.

Als sierlijke clippers tussen  
de logge koggeschepen,  
of nee, als statige jonken  
tussen de schielijk vluchtende sampans,  
of arrogante statenjachten  
tussen de eerbiedig wijkende vletten.

Wuiven doen zij niet,  
maar grootmoedig als een vorstenpaar  
laten ze zich de blikken welgevallen  
van stilstaande voorbijgangers.  
Ogenschijnlijk bewegingsloos  
en doelgericht vervolgen zij hun weg

Totdat zij, als bij commando,  
gelijktijdig opstijgen,  
en stijgen, en stijgen.  
Nog even voorgegaan  
door snel scherende meeuwen,  
als een geleide van straaljagers.

En dan hoger en hoger, op weg...  
misschien toch wel

Naar de hoge vensters  
van eeuwenoude kastelen  
in 't bos- en heuvelrijk Italia.

Zand onder je voeten

Niet in woorden meer...  
Nee, liever niet meer in  
Woorden...  
Kan het in stappen  
Of in bomen  
Of misschien in de geur  
Van gemaaid gras...  
Kan het in een lichtje  
In de verte,  
Zand onder je voeten,  
Warmte onder je jas...

Of liever in gedachten,  
Die losjes, als willen  
Ze nergens heen,  
Af en toe een  
Sprongetje makend, een  
Dansje misschien,  
Hier en daar de grond  
Rakend,  
Toch een beetje blijven  
Hangen, net niet  
Meegevoerd door de wind...

Ja, liever in gedachten...  
In een zacht bed van  
Herinneringen aan geuren  
Van geluk, gras van  
Geluk, bomen en stappen  
Van geluk en  
Zand onder je voeten.