

# Twée gedichten

GRIET MENSCHAERT

1 juni 2009

In mijn stilstaande auto  
op de Lage Vleutweg,  
de ramen open,  
zelfs de deur aan de rechterkant wagen-  
wijd, terwijl de populieren op  
eigen hoogte fluisteren dat het  
steeds harder regenen zal.

*De engel en de mens zijn  
beiden onbereikbaar,  
schizofrene schetsen van elkaar.  
De een zoekt de ander in zichzelf.  
De ander vreest de een in ieder ander.*

Het stof van de Lage Vleutweg  
als lichaam van oneindige deeltjes  
net als de tranende zachte druppels,  
de rikkende fietsraderen,  
de zoete medezielen die af en toe  
langs schuifelen van  
knooppunt weg naar knooppunt toe.

Ik stap uit, gooi  
de deur dicht, groet een vaag tiep op de fiets  
en draal naar boven  
met mijn blik en mijn  
gedachten, terwijl mijn voeten in het stof verzinken;  
de satijnen Lage Vleutweg met diepe  
teugen drinken.

Ik zoek een vogel uit die ik wil zijn,  
loop tot de eerste open plek rechts en keer  
mijn rug naar de regen –  
zo heb ik wind mee en de volle vlakte gevoeld.  
De bladeren sissen als de boter vanavond  
ik word lekker stof en plak  
van veel ontroering, van liefde maar ook  
wat menselijk ongemak.

Avondlijk

tegen de boom zonnend  
de kat in het gras sponnend:  
even helemaal niets  
aan de hand.

De tijd viel stil in de tent  
op het land.

Schurende stieren die tussen  
hun tralies de jeukende nek  
vierden, hielden ons nog even op

en dan werd het heilig wat  
aan het Sint-Cathalijnepad.

De Dommel kronkelde algauw  
in een diepe nachtelijke kou

tot exotische kelen multistereëel  
de dag inluiden als een  
licht euforisch begin.

De stad is niets hier tegenin.